

tamboompje

Digitaal

53ste jaargang, nr. 4 - oktober 2024

Wij genieten de steun van:



Familiekunde Vlaanderen vzw - stad Kortrijk - stad Roeselare - BIE Midwest

ACTIVITEITEN FAMILIEKUNDE VLAANDEREN REGIO MANDEL – LEIE



<http://fv-mandelleie.familiekunde-vlaanderen.be>

Facebook: <https://www.facebook.com/groups/253211331521749/?fref=ts>

Voorzitter: Wilfried Devoldere, Leeuwerikstraat 5, 8800 Roeselare.

E-post: wilfried.devoldere@skynet.be

Secretaris-penningmeester: Katy Vanpeteghem, Weststraat 33, 8800 Roeselare

E-post: ticavp@gmail.com

Ondervoorzitter: Wim Debu, Kobbestraat 4, 8511 Aalbeke

E-post: wim.debu@telenet.be

Documentatiecentrum: Sint-Eloois-Winkelsestraat 5, 8800 Oekene-Roeselare.

Openingstijden:

(anders in juli en augustus)

Ons documentatiecentrum is geopend op volgende data.

In juli en augustus is dat op zaterdag van 9 tot 12 en van 13.30 tot 17 u.

Dinsdag 8 oktober van 13.30 tot 17 uur o.l.v. Marc Vandenberghe.

Zaterdag 12 oktober van 13.30 tot 17 uur o.l.v. Johan Bogaert.

Woensdag 16 oktober van 13.30 tot 17 uur o.l.v. Rudy Popelier.

Maandag 21 oktober van 17.30 tot 21 uur o.l.v. Bernard Bruggeman.

Zaterdag 9 november = gesloten (boekenbeurs, zie verder).

Dinsdag 12 november van 13.30 tot 17 uur o.l.v. Marc Vandenberghe.

Maandag 18 november van 17.30 tot 21 uur o.l.v. Bernard Bruggeman.

Woensdag 20 november van 13.30 tot 17 uur o.l.v. Rudy Popelier.

Dinsdag 10 december van 13.30 tot 17 uur o.l.v. Marc Vandenberghe.

Zaterdag 14 december van 13.30 tot 17 uur o.l.v. Johan Bogaert.

Maandag 16 december van 17.30 tot 21 uur o.l.v. Bernard Bruggeman.

Woensdag 18 december van 13.30 tot 17 uur o.l.v. Rudy Popelier.

Tijdens de zomermaanden kregen we ook een aantal vorsers over de vloer. De ‘van verst komende’ was de heer Labeeuw uit Ludesch in Oostenrijk die ons documentatiecentrum aandeed op 20 juli.

VERBAAL VERHAAL - KORTRIJK

Donderdag 28 november om 19 uur **Buitenshuis, binnenskamers. Kunst na 1800 in de collectie Abby" door Marjan Sterckx en Tom Verschaffel.**

De Kortrijkse museumcollectie beeldende kunst van de 19^{de} eeuw is bijzonder uitgebreid en veelzijdig. Marjan Sterckx en Tom Verschaffel doken in de collectie en waagden zich aan een waarderingsoefening. Ze brachten genres, stromingen en thema's in kaart en selecteerden belangwekkende, representatieve of uitzonderlijke stukken, en gingen op zoek naar verhalen achter de collectie.

Marjan Sterckx is hoofddocent aan de opleiding Kunstwetenschappen aan de Universiteit Gent, waar zij doceert over de negentiende-eeuwse beeldende kunst en de interieur- en designgeschiedenis. Tom Verschaffel is hoogleraar Cultuurgeschiedenis na 1750 aan de KU Leuven en KU Leuven campus Kulak. Hij publiceert o.m. over de geschiedschrijving, de visualisering van het verleden en de populaire historische cultuur in de achttiende en de negentiende eeuw.

Locatie: Dakcafé Stadhuis, Papenstraat. Toegang 5 euro, drankje na .de lezing inbegrepen.

Organisatie: Vrienden van de Musea van Kortrijk

Dinsdag 10 december om 19 uur **Doedelzaktraditie in Vlaanderen. Lezing door Pol Ranson**

Waar is de doedelzak uitgevonden? Spontaan denk je aan Schotland. Daar is de doedelzaktraditie inderdaad nog bijzonder levendig. Maar verrassend genoeg vinden we in Vlaanderen oudere afbeeldingen van de doedelzak dan in Schotland. In de Gravenkapel bij de Onze-Lieve-Vrouwekerk in Kortrijk worden doedelzakspelertjes afgebeeld op de zwikken, bij het schilderij van Graaf Gwijde Van Dampierre, bekend van de Guldensporenslag. Uit zijn persoonlijk psalmboek blijkt dat de graaf zich graag liet omringen door minnestrelen met vedels, harpen, fluiten en doedelzakken. Dit en veel meer verneem je tijdens de lezing van Pol Ranson. Misschien luistert Graaf Gwijde wel mee vanuit de Gravenkapel?

Lezing door Pol Ranson, gids-muzikant, lid van de Confrérie des Muchards de Saint- Druon

Locatie: Dakcafé Stadhuis, Papenstraat. Toegang 5 euro, drankje na de lezing inbegrepen

Organisatie Gidsenplus Kortrijk

Een bijzondere familiegeschiedenis: van Kortrijk naar Florida... via de Canarische eilanden (Bron: Facebook, Rijksarchief, 9 september 2024)

Onlangs kreeg het Rijksarchief Kortrijk (www.arch.be/kortrijk) het bezoek van Julio Vera uit Florida. Hij is één van de afstammelingen van een zekere Gillis Lefebvre ... uit Kortrijk! De familiegeschiedenis leest als een halve wereldreis. Gillis, zoon van de Kortrijkse schepen Jacob Lefebvre, zou zich omstreeks 1550 vestigen op El Hierro, het kleinste van de Canarische eilanden. In die periode verhuisden heel wat Vlamingen en Brabanders naar deze eilanden, waar ze suikerrietplantages aanlegden en molens bouwden. Tussen 1550 en 1600 is er sprake van een echte “Vlaamse natie” of “Nacion Flamenca”.

Gillis Lefebvre trouwde op El Hierro met de dochter van de lokale gouverneur. Hij stond er bekend als “Guillen de Febres”. De man overleed in 1603 en liet – behalve een groot nageslacht – ook een testament na, met heel wat informatie over de familie en zijn Kortrijkse herkomst.

In de 18de eeuw emigreerde een telg van de familie naar Latijns-Amerika, waar hij aan de basis lag van het geslacht Febres-Cordera, dat onder meer generaal Leon Febres-Cordera voortbracht. Die speelde een belangrijke rol in de onafhankelijkheidsoorlogen van Venezuela en Colombia. Een andere telg, ook Leon genaamd, was president van Ecuador van 1984 tot 1988. Een deel van de familie vestigde zich in Cuba, maar verhuisde in de tweede helft van de 20ste eeuw naar Florida.

Met de hulp van enkele genealogen van de lokale afdeling van Familiekunde Vlaanderen kon Julio Vera zijn Kortrijkse roots ontdekken. In het Rijksarchief vond hij in het weesboek van 1583-1589, bewaard in het Oud Stadsarchief Kortrijk, het wapen van de familie.

Julio Vera met vrijwilligers van Familiekunde Vlaanderen bij het weesboek “Den Pelgrim” (Rijksarchief Kortrijk, Oud Stadsarchief Kortrijk, Weesboeken, nr. 62).

Raadpleeg in onze online zoekomgeving de inventaris van het Oud Stadsarchief Kortrijk: https://search.arch.be/ead/BE-A0516_109095_107868_DUT.



Familiekunde Vlaanderen
Provinciale afdeling West-Vlaanderen

51^{ste} West-Vlaamse Ontmoetingsdag

Roeselare – zaterdag 9 november 2024

De jaarlijkse ontmoetingsdag van de Vlaamse Vereniging voor Familiekunde Provinciale afdeling West-Vlaanderen vindt dit jaar plaats op zaterdag 9 november 2024 in De Zilverlink (grote zaal), Meensesteenweg 412, 8800 Roeselare-Rumbeke.

9.30 tot 12.30 u.: BOEKENBEURS

Er is een ruime keuze aan de talrijke stands: genealogische werken, formulieren, tweedehandsboeken, e. d.

Tevens is er gelegenheid tot contact met andere vorsers. De aanwezigen kunnen eveneens gegevens uitwisselen. Geniet ook van een drankje.

12.45 u.: MIDDAGMAAL

Het middagmaal vindt dit jaar plaats in Eetcafé **MANGO**, Hoogstraat135, in Rumbeke. Er is gratis parking in de straat. We reserveerden voorlopig 15 plaatsen, tijdig inschrijven bij de provinciale secretaris is dus de boodschap (N. Boussemaere, Bloemendale 6, 8904 Boezinge. Tel. 057 42 29 85 of via e-mail: noel.boussemaere@skynet.be). De dag zelf kan niet meer ingeschreven worden. Indien veel deelnemers heeft de maaltijd plaats in de Mango Kroeg (zelfde adres). Men kan ter plekke zijn keuze maken. Ook de betaling gebeurt ter plaatse.

West-Vlaamse Heemkundige boekenbeurs

Heemkundige en historische boeken (oud en nieuw),
prentkaarten, foto's, rouwprentjes, kaarten, enz.

ZONDAG 19 JANUARI 2025

Doorlopend van 9 tot 16 uur

Gratis voor bezoekers

GC Den Ommeganck: Ridder Janlaan, Dadizele

Met 30 deelnemers en meer dan 100 tafels is deze heemkundige beurs volledig uitverkocht. De standhouders komen uit alle uithoeken van de Provincie en zelfs daarbuiten. Kom zeker af om interessante vondsten te doen. We verwachten jullie.

Klim in je stamboom

een initiatie in de genealogie



**Tijdens deze tweedelige lessenreeks kom je te weten
hoe je aan je stamboom moet beginnen**

Wanneer: Zaterdag 23 en 30 november 2024 (van 9 tot 12u)

**Waar: lokaal FV Mandel-Leie – Sint-Eloois-Winkelsestraat 5 te Oekene (oud
gemeentehuis) - Inschrijven tot 15 november door een mailtje naar**

fv.regio.mandelleie@gmail.com (max. 16 plaatsen!)

Leden FV: gratis – niet-leden: €10

(overschrijving naar BE41 4675 0229 7110 – FV Mandel-Leie met vermelding van cursus + naam)

Erfgenaam gezocht (TV-programma) – 18 september.

(Bron onze Facebookpagina)

Op 18 september kon je in de 3de aflevering van Erfgenaam Gezocht (VTM) zien dat Axel Daeseleire een bezoek bracht aan het documentatiecentrum FV Mandel-Leie in Oekene. In de reportage is er wel verkeerdelijk sprake van de ‘heemkundige kring in Izegem’.

Dank zij onze grote collectie bidprentjes en rouwbrieven (respectievelijk ca. 700.000 en 400.000 stuks) konden wij Axel helpen in zijn zoektocht naar een erfgename van Lucienne Courtin. Met dank aan de vrijwilligers die in het lokaal werkzaam zijn.



In memoriam. Johan Roelstraete.

Onze ondervoorzitter werd geboren in Brugge op 31 juli 1941 en overleed thuis op vrijdag 26 juli laatstleden. Hij was de echtgenoot van Christinne Vanhamme. Samen hebben ze twee kinderen: Mayken en Wouter. Johan was vroeger voorzitter van de Heulse heemkring. Beroepshalve was hij actief in het onderwijs. Hij werkte ook een aantal jaren in het Rijksarchief Kortrijk.

Voor de fusie van de ‘VVF’-afdelingen Roeselare en Kortrijk was hij plaatselijk voorzitter in Kortrijk, nadien werd hij ondervoorzitter van onze regionale afdeling Mandel-Leie. Hij lag aan de basis van dit tijdschriftje ‘t Stamboompje. Daarnaast is hij de auteur van ontelbare artikels over familiekunde. Maar hij is ook en vooral bekend om zijn genealogische handleidingen waarvan in 1992 de eerste verscheen bij onze afdeling onder de titel *Handleiding voor genealogisch onderzoek in Vlaanderen*. Johan was ook voorzitter van het Heraldisch College, volgend jaar zou dat 25 jaar geweest zijn.

Een uitgebreid in memoriam kan men lezen in het volgende nummer van Vlaamse Stam. Onze oprechte deelneming aan de familie en dank voor alles wat hij deed voor familiekunde.



In memoriam Hector Lievens.

Drie weken later, op 18 augustus overleed Hector Lievens, geboren op 1 september 1931.

Hij was jaren actief in onze vereniging. Hij publiceerde o.a. een aantal transcripties van penningkohieren. Deze zijn alle te vinden in onze bibliotheek. Hij publiceerde de 20^{ste} penning (1572) en de 5^{de} penning (1577) van Egem; de 10^{de} penning (1574) van Pittem en ook de 20^{ste} penning 1571 en 1572 van Pittem. Daarnaast de 20^{ste} (1571) en 5^{de} (1577 en 1578) van Meulebeke. En ten slotte de 20^{ste} penning (157) van Hulste.

Hector was ook actief in het stadsarchief van Roeselare als vrijwilliger.

Aan de familie bieden we onze oprechte deelneming aan.



We bieden ook onze oprechte deelneming aan de familie Kins-Lobbestael aan bij het overlijden van Rose Lobbestael. Rose werd geboren in Roeselare op 11 april 1956 en stierf thuis op 12 september laatstleden. Zij was de echtgenote van Hendrik Kins die vele jaren bestuurslid was en nog steeds zorgt voor de verwerking van gegevens bij de aanmaak van een kwartierstaat op A1 formaat. Zij laat drie kinderen na (een vierde stierf amper vier maanden oud).

Hoe word ik lid van Familiekunde Vlaanderen?

Je stort gewoon het lidgeld (40 euro, 45 euro na 15 januari als gewoon lid) op de rekening van Familiekunde Vlaanderen, Van Heybeeckstraat 3, Merksem. (IBAN BE58 4141 1712 2179 BIC KREDBEBB) - Ieder lid ontvangt driemaandelijks het tijdschrift **VLAAMSE STAM**. Laat ook liefst je e-mailadres weten aan onze secretaris Katy Vanpeteghem (ticavp@gmail.com)